

Negatieve energie

Wat is het en hoe ontstaat het eigenlijk! Voodoo, zwarte magie, witchcraft, allemaal manieren om negatieve energie naar je toe te trekken. Daar valt ook op een huis-, tuin- en keukenmanier wat aan te doen.

Negatieve gedachten in je hoofd, het is normaal. Iedereen heeft het wel eens. Ben je onstabiel door vermoeidheid? Slaap je slecht? Heb je stress van je werk of ruzie met je partner? Allemaal factoren waardoor je labiel kunt worden. Op zo'n moment kun je gegrepen worden door de onverklaarbare paranormale wereld. Onze sensoren zijn dan verzwakt en we zijn minder oplettend (een moment dat negativiteit makkelijk vat krijgt).

Zo heb ik een man leren kennen uit de Verenigde Staten. Ik noem hem Gary om zijn privacy te beschermen. Gary was zeer geïnteresseerd in het bovennatuurlijke. In het kort vertel ik zijn verhaal. Gary's vader was bouwondernemer en kocht huizen om op te knappen. Zijn vader kocht een huis op een indianengraf. Bij het verbouwen kwamen zij skeletdelen tegen. Gary voelde dat dit wel eens heiligschennis zou kunnen zijn en zij begroeven snel weer de skeletdelen.

Een tijdje later kocht hij uit nieuwsgierigheid een boek over witchcraft. Hij koos er een seance uit met het doel een van de overleden geesten van het indianengraf op te roepen. Er kwam geen reactie op zijn seance.

Maar er gingen wel onverklaarbare dingen gebeuren. Zoals deurknoppen die beweegden, spullen die verplaatst werden en geluiden die niet in het huis thuishoorden. Deze gebeurtenissen terroriseerden Gary zo dat hij er niet mee naar buiten durfde te komen. Het ging door zijn angst steeds slechter met hem en hij kwam totaal niet meer tot rust. Zijn moeder kwam bij hem wonen ter ondersteuning, maar helaas ondervond ook zij snel dat zij beiden geterroriseerd werden. Uiteindelijk kwam Gary met zijn verhaal naar buiten. Hij kon zijn leven niet meer aan en overwoog er een einde aan te maken. De angst had moeder en zoon volledig te pakken.

Uit wanhoop vroeg Gary de kerk om hulp, maar deze konden hem niets bieden. Hij wilde exorcisme in zijn huis laten toepassen. De kerk adviseerde hem te bidden tot God. De kerk geloofde Gary niet en dacht dat hij doodgewone geestelijke problemen had. Later probeerde een witte heks nog om zijn huis te zuiveren. Helaas werd ook hij aangevallen. Hij wist hem wel te vertellen dat ze hier met demonen te maken hadden.

Demonen zijn negatieve energievormen die op angst leven en energie slurpen. Zij kunnen mensen tot de grootste wanhoop drijven of zelfs een psychose bezorgen. Dit is een van de meest intelligente energievormen die er mogelijk bestaan. Demonen worden veelal door gespecialiseerde mediums (ook wel exorcisten genoemd) bestreden.

Helaas mochten alle pogingen niet baten tot Gary een zogenaamde exorcist ontmoette. Deze vertelde dat zij Gary wel kon helpen. Zo werden de demonen uit Gary, uit zijn moeder en ook uit huis gedreven. Na een 9 maanden lange behandeling door de exorcist kregen Gary en zijn moeder weer langzaam vertrouwen in het leven. Maar hun leven is nog steeds niet op orde. Zij zijn nog altijd bang voor het bovennatuurlijke. Heb er dus respect voor!

Na een gesprek met Gary kwam ik tot enkele conclusies. Hij dient respect te hebben voor het bovennatuurlijke en ook een positieve insteek in het leven te krijgen. Zijn zelfbeeld is soms negatief. Hij kan dit verbreken door zijn leven positief te beïnvloeden. Structuur, zienswijze en zelfbeeld vormen hierin de psychische kracht. Verwerk alles wat zich in je leven voordoet door het een plaats te geven. Maak daar ook tijd en ruimte voor. Geef het negatieve geen kans door zelf de touwtjes in handen te blijven houden. Voodoo is een gedachtenkracht en kan je niet raken als jij het niet toelaat. Denk positief, dat maakt je leven gemakkelijker! Jij bent de regisseur van jouw leven!

Gert Brouwer