

Column Ik

2012 schijnt het te zijn! Overal wordt gepraat over veranderingen van ons 'ik' persoon of de gehele wereld. Men gaat naar een ander bewustzijnsniveau. Welk niveau mag dit dan wel zijn. Ieder mens probeert op zijn manier de maatschappij bij te benen. Maar vele van ons houden het niet eens bij. En dan?

Bewustzijn

Wikipedia schrijft het volgende hierover: 'Bewustzijn wordt omschreven als subjectieve reflectie op indrukken uit de buitenwereld (weten van wat je ziet, hoort of voelt en daarover kunnen vertellen) of op eigen mentale processen (weten van wat er in je omgaat en daarover kunnen vertellen). Anders gezegd: bewustzijn is een toestand van de geest die gekenmerkt is door een besef van het eigen ik en de omgeving.'. In mijn praktijk staat in de consulten die ik geef bewustzijn voorop. Hoe beter de persoon in kwestie bij zijn bewustzijn is hoe effectiever diegene is te behandelen. Bewustzijn kan een reflectie zijn voor anderen. Zij kunnen afkijken hoe een en ander gaat. Want degene waarbij men afkijkt is zich bewust van wat hij doet en hij is zelfverzekerd. Zijn of haar systeem werkt als de nieuwste Windows versie van een computer. Zo kan degene die afkijkt zijn systeem upgraden en bewuster gaan leven. Dus hierbij praat je over het aardse bewustzijn, het paranormale is een andere bewustzijnsstaat.

Paranormaal

Het paranormale is voor velen nog erg ontastbaar. Men krijgt het in zijn bewustzijn of vermogen niet tastbaar gemaakt. Gert, als medium, ziet entiteiten letterlijk, zoals hij mensen ziet. Het is voor een buitenstaander onaantastbaar maar voor Gert tastbaar. Hoezo tastbaar? Omdat hij ze gewoon letterlijk waarneemt. Ook zullen er sceptische mensen blijven in ons maatschappij. Hun zienswijze is weer erg tastbaar met hun waarnemingsvermogen. Zij maken het bijvoorbeeld op een wetenschappelijke manier tastbaar. Er zijn ook verschillende manieren van zien van het paranormale. Men noemt sommigen weleens zwevers. Wat zou een zwever kunnen zijn? Misschien degene die zich niet bewust is van wat het paranormale inhoudt. Wat mij tegen de borst stuit is dat men verkondigt dat alles daar zo liefdevol is. Nee, ook daar verschillen zij van mening, is er een positieve en negatieve zijde van de medaille. Onthoud: het paranormale is het telkens ontwikkelen van een hoger bewustzijn, een over de top jezelf zijn. Je moet werkelijk soms boven je eigen bewustzijn uitstijgen, Omdat er heel maffe dingen kunnen gebeuren in het paranormale.

Bewustzijnsontwikkeling

Ik geloof best dat er scholen moeten gaan komen die hierin les moeten gaan geven. Hopelijk niet met fluwelen handschoenen want zo willen velen behandeld worden. Waarom ik zo erop reageer, is dat sommigen in hun ontwikkeling de realiteit ontlopen. Werkelijk in het paranormale gaan hangen en dissociëren van de wereld vol realiteiten. Zij gaan werkelijk in hun eigen wereld zitten en dat is niet het paranormale, maar een onrealistische wereld. Ook deze liggen zo dicht bij elkaar. Maar als men dan wordt aangesproken schrikken ze wakker van nee joh dat doe ik niet. Dus als je echt je bewustzijn wilt ontwikkelen doe dit dan heel goed. Aards of paranormaal, leer je lichaam en geest werkelijk kennen met de positieve en negatieve punten van het leven. Laat een ander je soms feedback geven om je weer scherp te krijgen. 2012 mag een tijd van verandering zijn, maar ik noem het de tijd van bewustzijn en bij jezelf blijven.